



FLETCHER HOTELS



Liberation
ROUTE
EUROPE



Mail voor meer informatie naar groups@fletcher.nl

Inhoudsopgave

- 04| Fletcher Hotel-Restaurant Erica
- 06| Fletcher Parkhotel Val Monte
- 08| Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort
- 10| Liberation Voorbeeldarrangementen
- 12| Sunset March
- 14| Gilde Nijmegen
- 16| Vrijheidsmuseum
- 18| Grenzland-Draisine
- 20| Liberation Tour
- 22| Liberation Route Europe
- 24| Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn
- 25| Bevrijdingsmuseum Zeeland
- 26| Stichting Wandelen in Vrijheid
- 27| Airborne Museum Hartenstein
- 28| Exodus
- 30| Stichting Groesbeek Airborne Vrienden
- 33| Fletcher Hotels Landkaart



Voorwoord



De grensregio rondom het Rijk van Nijmegen staat bekend om haar prachtige omgeving met heuvels en bossen. De oudste stad van Nederland behoort echter ook tot één van de zwaarst getroffen steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 2.200 Nijmegenaren overleefden de Tweede Wereldoorlog niet. Geen wonder dus dat de geschiedenis rondom de WOII in deze streek nog erg leeft.

Fletcher Hotels, het Vrijheidsmuseum, Gilde Nijmegen, Sunset March, Grenzland-Draisine en Liberation Tour hebben hun handen ineen geslagen om jou de indrukwekkende geschiedenis op unieke en grensoverschrijdende wijze te laten ervaren. Iedere locatie of activiteit heeft zijn eigen verhaal welke wij graag met je delen. Bezoek je de highlights in de regio met ons basisarrangement of kies je voor een uitgebreide beleving met het royal arrangement? De keuze is aan jou!

1 Fletcher Hotel-Restaurant Erica****



Midden in de bossen van Berg en Dal en slechts enkele kilometers verwijderd van het centrum van de bruisende stad Nijmegen en het Duitse Kranenburg bevindt zich het 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Erica.

Het hotel, van origine een landhuis, beschikt over 60 authentieke kamers waar je geheel tot rust kunt komen. Daarnaast is er een bar en een uitstekend à la carte restaurant aanwezig waar je heerlijk kunt dineren en genieten van een drankje. Wil je optimaal ontspannen? Neem dan een duik in het overdekte zwembad of kom helemaal tot rust in de sauna. Ben je sportief aangelegd? Maak dan gebruik van de tennisbaan.

Fletcher Hotel-Restaurant Erica heeft een bijzondere relatie met de geschiedenis gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voor de ingang van het hotel vind je een luisterplek. Deze luisterplek is mede mogelijk gemaakt door de inzet van Hotel Manager Marcel Hoogenboom, wiens grootvader deel uitmaakte van de verzetsgroep van Beest uit Middelburg. Begin augustus 1942 is zijn grootvader verraden door diens buurman, een NSB-er, waarna hij in diverse concentratiekampen verbleef. De bevrijding heeft hij nog meegemaakt, maar helaas is hij gestorven voordat hij naar huis kon komen.

Kleinzoon Marcel Hoogenboom houdt het werk van zijn grootvader graag in ere door zich in te zetten voor de Liberation Route. Op verzoek behoort een persoonlijke rondleiding tot de mogelijkheden.

Faciliteiten

- 60 rustig gelegen hotelkamers
- Gezellig à la carte restaurant
- Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
- Binnenzwembad en sauna
- Bar en lounge met poolbiljart
- Meerdere terrassen en speeltuin
- Gratis WiFi en parkeermogelijkheid
- Geschikt voor mindervaliden



Leendert Hoogenboom

2 Fletcher Parkhotel Val Monte****



In de buurt van de bruisende stad Nijmegen en het Duitse Kranenburg ligt in het dorpje Berg en Dal Fletcher Parkhotel Val Monte. Het 4-sterren hotel is omgeven door heuvels en bossen en biedt een prachtig uitzicht op het Gelderse natuurgebied De Ooijpolders. Het sfeervolle hotel heeft veel faciliteiten voor een aangenaam verblijf. Ter ontspanning trek je een baantje in het binnenzwembad of laat je jezelf verwennen met een beauty- of wellnessbehandeling.

Tot 17 september 1944 merkt de familie van Aalst, de bewoners van de toenmalige villa Val Monte, nog weinig van de oorlog. Op deze dag, het begin van Operatie Market Garden, laten de geallieerden duizenden parachutisten neer bij Groesbeek. Diezelfde dag nog bereiken ze Val Monte. Na achttien dagen dalen ze af naar Beek, maar door de sterke Duitse tegenstand komen ze snel weer terug. De bewoners van Val Monte helpen de gewonde soldaten met het tillen van hun uitrusting. Omdat de granaten over en weer vliegen wordt in november 1944 heel Berg en Dal geëvacueerd. De familie van Aalst denkt de villa veilig te hebben achtergelaten, maar wanneer de familieleden even later wat spullen op willen halen, blijken de geallieerde militairen in Val Monte te zijn ingekwartierd. Zij hebben er danig huisgehouden: alle ruiten zijn kapot, er staan kleine tanks in de serre en de meubels zijn deels verstoekt en deels uit het raam gegooid.

In mei 1945 neemt een sectie van de mijnopruimingsdienst haar intrek in Val Monte. Luitenant P. Wertheim richt de salon van Val Monte in als demonstratiekamer, waar nieuwe medewerkers leren hoe ze veilig te werk kunnen gaan. Omdat ook mensen van buiten hier een kijkje mogen nemen, ontstaat het verhaal dat Val Monte een mijnenmuseum huisvest.

Op 5 december 1946 krijgt Val Monte een nieuwe functie wanneer familie Van Vliet er Parkhotel Val Monte in vestigt. Sindsdien is het hotel gegroeid tot het hotel zoals het nu is. In de authentieke details van het pand is echter nog een groot stuk van de historie terug te vinden.

Faciliteiten

- 126 comfortabele hotelkamers
- Sfeervol à la carte restaurant
- Gezellige bar en ruim terras
- Sauna en hamam
- Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
- Binnenzwembad
- Beauty- en massagesalon
- Recreatieruimte met o.a. biljart, tafeltennis en tafelvoetbal
- Panoramisch uitzicht
- Gratis WiFi en parkeergelegenheid
- Geschikt voor mindervaliden

3 Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort***



Net buiten Nijmegen in Ooij (bij Ubbergen), één van de groenste dorpen van Nederland, ligt Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort. Vanuit het 3-sterren hotel ontdek je het natuurgebied De Gelderse Poort, dat zich bevindt tussen het Rijk van Nijmegen en de Duitse dorpen Kranenburg en Emmerich.

Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort is een knus hotel waar je heerlijk kunt ontspannen en genieten van de faciliteiten die het hotel te bieden heeft. Je kunt dineren in het à la carte restaurant of op het terras als het zonnetje schijnt. Het is mogelijk om een kijkje te nemen op het dakterras van het hotel, waar je een schitterend uitzicht hebt over de omgeving.

De Ooijpolder speelt een bescheiden, maar lugubere rol in de Tweede Wereldoorlog. Nadat in september 1944 de Nijmeegse brug over de Waal door de geallieerden is veroverd, trekt een Duitse eenheid - voornamelijk knapen van 16 à 17 jaar - zich terug in de Ooijpolder. Deze eenheid biedt hardnekkig tegenstand en nabij de Thornsche molen ontstaat een gruwelijke loopgravenoorlog. De Duitsers blazen in januari 1945 de bandijk op om het gebied onder water te zetten. Een maand later is hun weerstand gebroken. Als het rivierwater in het voorjaar weer zakt, komen tientallen Duitse lijken tevoorschijn. Tot op de dag van vandaag gaan er geruchten dat er nog minstens honderd soldaten in de weilanden begraven liggen.

Een week na de bevrijding van Nijmegen vond in de Ooijpolder een laatste oorlogstragedie plaats. Een Duitse bommenwerper werd geraakt door het geallieerde bevrijdingsafweervuur. In zijn poging de thuisbasis in Duitsland te bereiken wierp de piloot zijn bommenlast af boven de Ooijpolder, waarbij een café volledig verwoest werd. Hierbij kwamen 25 mensen om het leven. Een monument ter nagedachtenis aan deze tragedie vind je op loopafstand van het hotel.

Faciliteiten

- 43 ruime, drempelvrije hotelkamers
- Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
- Sfeervol à la carte restaurant
- Gehele hotel geschikt voor mindervaliden
- Gezellig terras
- Gratis WiFi en parkeergelegenheid
- Gemoedelijke lounge met bar

LIBERATION VOORBEELDARRANGEMENTEN



Foto: Jalleesa Derksen

2-DAAGS BASIS ARRANGEMENT

- 1 x overnachting inclusief ontbijt
- 1 x 3-gangen diner
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

2-DAAGS ROYAL ARRANGEMENT

- 1 x overnachting inclusief ontbijt
- 1 x 3-gangen diner
- Liberation Tour
- Grenzland Draisine Groesbeek-Kranenburg – Groesbeek
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

3-DAAGS BASIS ARRANGEMENT

- 2 x overnachting inclusief ontbijt
- 2 x 3-gangen diner
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

3-DAAGS ROYAL ARRANGEMENT

- 2 x overnachting inclusief ontbijt
- 2 x 3-gangen diner
- Liberation Tour
- Grenzland Draisine Groesbeek-Kranenburg – Groesbeek
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

Sunset March



Foto: Jaleesa Derksen



Foto: Maaike van Helmond



Foto: Jaleesa Derksen



Foto: Jaleesa Derksen



De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd: De Oversteek, vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 geallieerde militairen tijdens Operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde 'Waalcrossing' zijn 48 geallieerde militairen omgekomen.

De verlichting van deze nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten, genaamd Lights Crossing, op de brug. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Iedere avond wanneer het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan.

Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk offer de geallieerde militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij willen hiermee vooral een zichtbare brug slaan naar alle veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid.

Veteranen van verschillende nationaliteiten hebben de Sunset March al gelopen, vaak vergezeld door belangstellenden. Iedere veteraan is welkom om de Sunset March te lopen en kan zich inschrijven op de inschrijfpagina voor een gewenste datum.

Loop jij met ons mee?

Gilde Nijmegen



Alsof confetti uit de hemel viel, zo kwamen duizenden para's op zondag 17 september 1944 boven de velden bij Groesbeek uit ontelbare vliegtuigen. Drie aanvallen vanuit oostelijke en zuidelijke richting, om de Waalbrug in geallieerde handen te krijgen, mislukten.

De opmars van de geallieerden stakte bij de opgang van de brug door hevig Duits verzet, dus besloten de geallieerden op 20 september om via de Waaloversteek de verkeersbrug te veroveren en de brug gelijktijdig van zowel zuidelijke als noordelijke richting aan te vallen. Een waanzinnig heldhaftige actie. Met 26 canvasbootjes staken ze over, 48 geallieerden kwamen net als enkele Duitse soldaten om het leven. De verkeersbrug viel onbeschadigd in geallieerde handen.

De wandeling 'Bevrijding van Nijmegen' voert je langs de plaatsen waar deze heftige strijd heeft plaatsgevonden. Bij een bezoek aan een originele Duitse bunker zijn restanten van de gevechten zichtbaar.

De wandeling duurt ca. 2 uur en onze gidsen vertellen alles over het verloop van de strijd en hoe de situatie van de burgers in de stad was tijdens deze heftige gevechten.

Laat je door ons rondleiden!

Vrijheidsmuseum



Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen

In het prachtige groene en heuvelachtige landschap van Groesbeek ligt het Vrijheidsmuseum. Het museum ligt dicht bij Duitsland en midden in het gebied van twee van de belangrijkste operaties aan het Westfront tijdens WO2: Market Garden en Veritable. Er is nooit één verhaal. De Tweede Wereldoorlog krijgt in het museum vanuit verschillende perspectieven een veelzijdig gezicht, in samenhang met de geschiedenis van de 20^e eeuw en de actualiteit. Het museum is een publiekstrekker voor jong en oud, uit binnen- en buitenland.

De bezoekers beleven het boeiende verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen in zowel Nederland als Duitsland, maar ook in Europa en daarbuiten. De bezoeker wordt uitgedaagd kritisch na te denken over vrijheid van toen en nu, vol beleving, interactiviteit en museale topstukken. Ook het duurzame gebouw zelf, de 12 meter hoge Dome, is een attractie en heeft een sterke gelijkenis met een enorme parachute. Vanaf het terras heb je een panoramisch uitzicht over het historische landschap van toen.

Grenzland-Draisine



Grenzland-Draisine is een unieke en grensoverschrijdende belevenis op de oude spoorweg voor de vrijheid tussen Nijmegen en Kleve.

In het jaar 1842 vond Karl Drais een voertuig op rails uit met mechanische voetaandrijving, dat later 'Draisine' of in het Nederlands 'fietslorrie' werd genoemd. Tegenwoordig kunnen recreanten tussen Kleve, Kranenburg en Groesbeek al trappend, net als op een fiets, met de lorrie over de oude spoorlijn rollen. Sturen is niet nodig, zodat je ongehinderd kunt genieten van het prachtige landschap van de regio. Ontdek met de 'fietslorrie' voor 4 personen of een 'clublorrie' voor 14 personen de Duits-Nederlandse grensstreek vanuit een heel ander perspectief.

De grensoverschrijdende lorrie-tocht is ca. 5,5 km lang en loopt tussen Groesbeek en Kranenburg. Bijna ongemerkt bereik je na ca. 2,5 km de Duitse grens. De tocht gaat verder door het karakteristieke landschap van de regio Niederrhein. Geniet ter hoogte van de grensovergang van het unieke uitzicht over de Duits-Nederlandse grensregio. Ontdek de historische gebeurtenissen rondom Operatie Market Garden, de evacuatie van de Kranenburgse inwoners in oktober 1944 en de overstromingsgebieden van het dorp in februari 1945.

Liberation Tour



In 2013 ben ik, Bert Eikelenboom, gestart met het bedrijf Liberation Tour. De tour die je gaat meemaken is niet alleen leuk, maar is ook zeer zeker bedoeld om je meer bewust te maken over de strijd die in Groesbeek is geleverd. Als geaccrediteerd gids van het Gilde van Battlefieldgidsen sta ik achter het motto van het gilde; 'onderzoeken, ontwikkelen en het op een hoger niveau brengen van het begrijpen en uitvoeren van Battlefield gidsing'.

Met deze tour neem ik je mee naar het laatste oorlogsjaar in Groesbeek. Tijdens de rondrit in een authentiek WOII-voertuig kom je langs de landingsvelden waar generaal Gavin en zijn mannen zijn geland tijdens Operatie Market Garden. Je gaat zitten op de banken van een WACO, je ziet betonnen bommen en monumenten en hoort aan de poort van de Canadese begraafplaats de reden waarom deze in Groesbeek is aangelegd. Tot slot breng ik je naar het uitzichtpunt dat door

generaal Horrocks is gebruikt tijdens Operatie Veritable. Dit was de basis voor de bevrijding van heel Nederland.

De bewegingen van de Dodge, de geur van de motor, de liedjes uit de oorlog, hoorspelen en originele videobeelden maken dat je een complete beleving krijgt. Je kunt je een goede voorstelling maken van de heftige strijd die hier heeft plaatsgevonden en wat voor impact dat heeft gehad op de bevolking van Groesbeek.

Ik leid je graag rond, tot gauw!

Liberation Route Europe



Liberation Route Europe laat jou beleven wat zich heeft afgespeeld tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. De herinneringsroute loopt door acht landen en is onder meer volop zichtbaar in de regio Nijmegen. Hier vind je diverse luisterplekken, elk voorzien van een persoonlijk verhaal over de gebeurtenissen ter plekke. Zoals het meisje van 6 jaar oud, dat in september 1944 parachutisten ziet, naar haar moeder rent en schreeuwt dat “God mensen uit de hemel gooit”. Waarop haar moeder antwoordt: “Geen zorgen mijn kind, het is maar confetti.”

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is partner van het eerste uur van Liberation Route Europe. Ook op andere plekken wordt samengewerkt. Zo vraagt Liberation Route aandacht voor de Sunset March in Nijmegen en is er een nauwe band ontstaan met Fletcher Hotels.

Sinds 2016 is het mogelijk een voorproefje te krijgen van de Liberation Route in Gelderland in Virtual Reality. Via de website www.lre-thetour.nl kun je de juiste app downloaden en krijg je een toelichting op het gebruik van de app, die gratis kan worden gedownload. De app neemt je vervolgens onder meer mee op een virtuele reis langs Arnhem, Nijmegen en de dropzone van de geallieerden op de Ginkelse Heide.

Voor een volledig overzicht kun je kijken op www.liberationroute.com. Daarnaast kun je gebruik maken van de gratis Liberation Route Europe-app.

Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn



In het kleine plaatsje Ysselsteyn in Limburg waar ongeveer 2.300 mensen wonen, ligt een wel heel bijzondere gedenkplaats. Namelijk de grootste Duitse Oorlogsbegraafplaats ter wereld, met militairen uit de 1^e en 2^e Wereldoorlog. In totaal staan er bijna 32.000 kruizen op een oppervlak van 34 voetbalvelden (17 ha).

Laat je door 1 van onze gidsen rondleiden op de immens grote begraafplaats en luister naar de bijzondere verhalen die zij vertellen bij de verschillende plekken. Je zult versteld staan van wat er zich hier in de geschiedenis heeft afgespeeld. Want zijn het wel allemaal militairen die hier begraven liggen? Zijn het allemaal Duitsers? Zijn alle mensen die hier begraven liggen oorlogsmisdadigers? Hadden ze allemaal dezelfde gedachte als Hitler? En waarom sloten zij zich aan bij de grootste moordmachine uit de historie van de mensheid? Antwoorden op deze en vele andere vragen krijg je tijdens de rondleiding.

Bevrijdingsmuseum Zeeland



Leren van toen voor een vreedzame toekomst

Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt je mee door de bewogen jaren van provincie Zeeland tijdens de 2^e Wereldoorlog. Rode draad in dit verhaal is de 'Slag om de Schelde'. De hevige strijd in het najaar van 1944 tussen de geallieerde en Duitse troepen om de heerschappij over de Westerschelde, de belangrijke vaarweg naar de toen reeds bevrijde haven van Antwerpen. Een vaak vergeten strijd, maar van doorslaggevende betekenis voor de latere bevrijding van West-Europa.

Je maakt een reis door de geschiedenis. Van de opkomst van het fascisme en het nazisme tot het uitbreken van de 2^e Wereldoorlog. Van binnenvallende Duitse troepen en de Jodenvervolgving tot het verzet en de bevrijding. Je leest persoonlijke verhalen en ontdekt stille getuigen van de oorlog op Zeeuwse bodem. Deze treft je aan in de zalen van het museum, maar ook daarbuiten in het omliggende Bevrijdingspark Zeeland.

Stichting Wandelen in Vrijheid



De Stichting Wandelen in Vrijheid is opgericht ter voortzetting van de Bevrijdingsmars, zoals deze door de voormalige Wandelsportvereniging Malden gedurende 20 jaren is georganiseerd. Maar de Stichting Wandelen in Vrijheid stelt zich ten doel om naast deze tocht ook andere (wandel)evenementen te organiseren. Toen in 1987 bij de oprichting van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de eerste Bevrijdingsmars door het schitterende Rijk van Nijmegen gelopen werd, werd hiermede de bevrijding van de regio en het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Maar niet alleen de Bevrijdingsmars heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld. Ook de manier waarop in de regio en de rest van Europa de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht is veranderd. Steeds meer komt de nadruk te liggen op het vieren van vrijheid, democratie en mensenrechten in het algemeen.

In 2007 is de wandeling voor het eerst de Duitse grens overgestoken en spreken we van een Vrijheidswandeling. Het streven is om samenwerking te bewerkstelligen met Duitse wandelliefhebbers, zodat wij ook in Duitsland een startplaats aan het parcours hebben toegevoegd. Hiermee heeft het internationale karakter van de wandeling zijn definitieve vorm gekregen. De Euregio wil de positieve betrekkingen tussen Nederland en Duitsland stimuleren en steunt dit grensoverschrijdende wandelinitiatief. Vandaar de naam Euregio Vrijheidswandeling.

Airborne Museum Hartenstein



Ontdek de wereldberoemde Slag om Arnhem in het Airborne Museum. In de monumentale villa Hartenstein, die tijdens de Slag om Arnhem (1944) Brits hoofdkwartier was, komen verhalen tot leven van Britse, Poolse, Duitse militairen en burgers. In de ondergrondse Airborne Experience loop je in de voetsporen van een geallieerde soldaat en ervaar je de Slag om Arnhem in al zijn hevigheid. Ontdek met de nieuwe audiotour nog meer persoonlijke verhalen die schuil gaan achter de unieke collectiestukken van het museum. De audiotour is in het Nederlands, Engels en Duits en er is een speciale Nederlandse kindertour.

De nieuwe, tijdelijke kindertentoonstelling Waterschapsheugel is gebaseerd op het gelijknamige, wereldberoemde verhaal van de Britse auteur Richard Adams. In deze tentoonstelling, waar de thema's vrijheid en democratie de rode draad vormen, stap je in een konijnenwereld en ga je op zoek naar de ideale plek om te wonen. Alleen door samen te werken bereik je je doel. Waterschapsheugel zit boordevol verrassingen en is voor kinderen vanaf 8 jaar en hun (groot)ouders.

Vooraf kun je tickets kopen op de website (zie hieronder). Het museum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Exodus



Vroeg in de herfst van 1944 strandt Operatie 'Market Garden' jammerlijk. Het front verplaatst zich vanuit Arnhem naar de Betuwe. De Duitsers werpen alles in de strijd om de Nijmeegse brug te gaan heroveren. In de herfst gelast de bezetter iedereen huis en haard te verlaten. In het oostelijk deel van de Betuwe verstart het front langs de Linge en in de wijde omgeving woedt bruut oorlogsgeweld. Duizenden burgers wacht een barre uittocht. Onder bedreiging van granaatvuur steekt men de Rijn over naar het bezette noorden. De geallieerden dragen er tegelijkertijd zorg voor dat de burgers ten zuiden van de Linge via de Waal richting het reeds bevrijde Brabant trekken.

De Betuwe wordt een verlaten land: een niemandsland waar de partijen nog maandenlang strijd leveren. De vluchtelingen komen pas na de bevrijding in de lente

van 1945 huiswaarts. Om Elst wordt in die herfst intens gevochten. Op 2 oktober 1944 vindt het bombardement op Huissen plaats. De gevreesde Tiger tanks zijn op dat moment niet meer aanwezig en het aantal burgerslachtoffers bedraagt circa 150. Velen worden onder erbarmelijke omstandigheden begraven in het massagraf te Huissen.

Vanuit het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Park Lingezegen is in de afgelopen jaren een herinneringslandschap ontstaan waar men het gehele jaar door kennis kan nemen van WO II elementen. Voorbeelden zijn namen van paden zoals het Frontlijn Pad, waarvan de monumentale uitbeelding van de Sherman tank bij de kapel en De Vleugel markante voorbeelden zijn.

De grote herdenkingstocht als ode aan de exodus van burgers vindt jaarlijks plaats op de laatste zaterdag in juni. Bij het massagraf te Huissen vindt een bijzondere ceremonie plaats. Iedereen is van harte welkom om één van de maar liefst 5 afstanden in de mooie omgeving te wandelen.

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden



Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is decennia lang onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse WO2 herdenkingen in de regio. Sinds 1969, toen de eerste groep veteranen van de 82nd Airborne Division naar Groesbeek terugkwam, zijn de Groesbeek Airborne Vrienden actief geallieerde oudstijders gastvrij gaan ontvangen en hen een gevarieerd programma gaan aanbieden. In 1969 werd eveneens het eerste monument ter herinnering aan Operatie Market-Garden onthuld aan de Gooiseweg te Groesbeek. In de loop der jaren ontstond een hechte vriendschap met de Amerikaanse veteranen en hun familie die tot op de dag van vandaag voortduurt. De Groesbeek Airborne Vrienden werden aangewezen om namens de 82nd Airborne Division Association een krans te leggen tijdens Memorial Day op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten in Zuid-Limburg.

In jaren 70 t/m 90 van de vorige eeuw organiseerde de Airborne Vrienden, samen met andere organisaties, een aantal grote vliegshows. Daarnaast werden boeken over lokale oorlogsgeschiedenis gepubliceerd en op markante plekken in en rond het dorp monumenten en plaquettes geplaatst. Dit leidde o.a. tot de start van een Monumententocht in 1992 die sindsdien elk jaar op 17 september een aantal monumenten in Groesbeek en omgeving bezoekt. Mede dankzij die activiteiten vormden er diverse vriendschapsbanden met verwante organisaties uit Engeland, Canada, Frankrijk, België en Duitsland. Zo ontstond ook aandacht voor de Operatie Veritable die 8 februari 1945 startte vanuit de omgeving Groesbeek richting Reichswald. Ook deze wat minder bekende operatie wordt jaarlijks herdacht op de Canadese Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg te Groesbeek. Het belang om schooljeugd bij diverse activiteiten te betrekken werd al heel vroeg onderkend. Hier wordt op alle mogelijke manieren invulling aan gegeven. Zo organiseert de Airborne Vrienden sinds 2008 samen met basisschool De Sieppe een jaarlijkse 'WO2 Educatie en Beleef Dag' in de maand mei.



Foto: Maaik van Helmond



Mail voor meer informatie naar groups@fletcher.nl
 For more information mail to groups@fletcher.nl



Groesbeek Airborne Friends Foundation



The Groesbeek Airborne Friends Foundation has been inextricably linked to the annual WO2 commemorations in this region for decades. Since 1969, when the first organized trip with American veterans from the 82nd Airborne Division came back to Groesbeek, the Airborne Friends gave them a warm welcome and presented them with a fascinating program.

That same year the first monument to commemorate Operation Market-Garden was unveiled at the Gooiseweg in Groesbeek. The close and warm friendship with American veterans and their families continues to this day. Amongst several commitments the Groesbeek Airborne Friends were assigned to lay a wreath on behalf of the 82nd Airborne Division Association at the American Cemetery Margraten in South Limburg.

From the 1970s to the '90s the Airborne Friends organized, often together with other organizations, several large air shows, published books, built monuments and laid plaques to commemorate historical places and happenings in and around the village. This led to the start of a Monument Tour in 1992 (which continues annually on September 17) for visitors to see the monuments in Groesbeek and its surroundings. Over the years the Airborne Friends have cultivated friendships with similar organizations from the United Kingdom, Canada, France, Belgium and Germany. Attention is also paid to Operation Veritable, which started on February 8, 1945 from the Groesbeek area to the German Reichswald Forest. This operation is now commemorated annually at the Canadian War Cemetery at the Zevenheuvelenweg in Groesbeek.

The importance of involving school youth in various activities was recognized very early. These efforts continue in every possible way. Since 2008 the Airborne Friends, together with primary school De Sieppe, organizes an annual "WO2 Education and Experience day" in May.

Exodus



September 1944, operation Market Garden is deemed a failure. The allies have failed to capture the Bridge at Arnhem, resulting in a fierce German push back towards the bridge at Nijmegen. Caught in this crossfire is the peaceful farming region of the Betuwe. As the front line stagnates at the river Linge, the towns scattered around the Betuwe are suddenly evacuated to make way for the inevitable brutal fight that is about to ensue. Then, at a moments' notice, thousands of civilians are forced to leave their homes in a mass exodus of the region.

The exodus is harsh. With civilians carrying only the clothes on their backs and a few cherished possessions in their hands, they are forced to evacuate on foot under the constant threat of grenade fire. Evacuation arrangements are also split at the Linge. Towns finding themselves under German occupation are evacuated by ferry across the river Rhine and into the German controlled northern provinces of the Netherlands. Civilians who have recently been liberated by the allies are moved across the river Waal at Nijmegen and into the already liberated province of Brabant.

The Betuwe becomes an abandoned land, a no man's land, and the scene of 198 days of constant fighting between allied and German forces, with no inch of ground to be gained. It is not until the following spring in 1945 that the thousands of Betuwe citizens can return to their homes, or what is left of them. Much of the fierce fighting in the Betuwe was situated around the town of Elst, with notable allied tactical bombing finding place on the 2nd of October; including on the town of Huissen. However, the dreaded Tiger tanks, which the allies were aiming to eliminate, had already been moved out of the region and the resulting bombings caused the destruction of Huissen and the lives of 150 civilians who were hastily buried under the appalling conditions of a mass grave.

75 years later, the region is one again flourishing with a large park, Park Lingezegen, commemorating the landscape between Arnhem and Nijmegen. The goal of this park is to provide a place where current citizens of the Betuwe can become acquainted with the events of WW2, including the mass exodus, through the entire year. Several monuments such as the War Chapel, Sherman Tank Depiction, "The Wing" and dedicated paths such as The Frontline Path are striking examples of the sacrifice and heroism that took place on this ground. An annual memorial tour also takes place as an ode to the mass exodus of civilians, this is held on the last Saturday in June.

Walking in Freedom Foundation



The Foundation Walking in Freedom was established to continue the Liberation march like this has been organized for 20 years by the former hiking club Malden. But the Foundation Walking Liberty aims besides this trip, other (walking) to organize events.

When in 1987 was run in the establishment of the Liberation Museum in Groesbeek first Liberation march through the beautiful Nijmegen was so commemorated the liberation of the region and the end of World War II. Not only Liberation March has evolved in recent decades. The way is commemorated has changed in the region and the rest of Europe WWII. Increasingly, the emphasis on celebrating freedom, democracy and human rights in general.

In 2007 the walk for the first time crossed the German border and is called a Freedom Walk. The aim is to achieve cooperation with German hikers so that we in Germany can add a grid to the trail, which the international character of the walk its final form will be. The Euroregion aims to promote positive relations between the Netherlands and Germany and supports the cross-border walking initiative. Therefore, the walk is called the Euregio Freedom Walk.

Airborne Museum Hartenstein



The Battle of Arnhem – A Bridge Too Far

The monumental Hartenstein Villa was the headquarters of the British Airborne Division during the Battle of Arnhem (1944). Here, stories of British, Polish and German soldiers come to life. Civilians also play an important role. Come and see our collection of authentic weaponry, documents, footage and photographs – and don't forget our underground Airborne Experience. You will be transported into the very midst of battle! Discover even more personal stories behind the museum's unique collection pieces with the new audio tour. The audio tour is in Dutch, English and German.

Guided tours

On request, the museum guides give tours of both the museum and its surroundings, such as the Airborne Cemetery. Tours are given in Dutch, English or German. Open daily from 10 am – 5 pm

German War Cemetery Ysselsteyn



In the small town of Limburgse Ysselsteyn where around 2300 people live, there is a very special memorial place. The largest German War Cemetery in the world, with soldiers from the 1st and 2nd world war. In total there are almost 32,000 graves on an area of 17 hectares

Let one of our guides show you around the huge cemetery and listen to the special stories they will tell at the various places. You will be amazed at what has happened here in history. Are they all soldiers who are buried here? Are they all Germans? Are all people who are buried here war criminals? Did they all have the same thoughts as Hitler? And why did they join the biggest killing machine in the history of humanity? You will receive answers to these and many other questions during the tour.

Liberation Museum Zeeland



Learning from what the past teaches us, for a peaceful future

Liberation Museum Zeeland takes you through the eventful years in the province of Zeeland during World War II. The 'Battle of the Scheldt' is the central thread of this story. The fierce battle fought in the autumn of 1944 between the allied and German troops for command over the Western Scheldt, the main waterway to the already liberated port of Antwerp. A battle that is often forgotten, despite its crucial significance for the ensuing liberation of western Europe.

You will make a journey through history. From the rise of fascism and Nazism to the outbreak of World War II. From invading German troops to the persecution of Jews, the resistance and the liberation. You will read personal stories and discover silent witnesses of the war on Zeelandic soil. You will find them in the museum's rooms, but also outside, in Liberation Park Zeeland, the park surrounding the museum.

Liberation Route Europe



Liberation Route Europe lets you experience what has happened during the final stage of World War II. The memory route runs through eight countries and is fully visible in the Nijmegen region. Here you will find various listening spots, each featuring a personal story. Like the 6-year-old, who saw parachutists in September 1944, she ran to her mother and shouted, “God is throwing people out of heaven”. Her mother replied, “Do not worry my child, it’s only confetti.”

The Freedom Museum in Groesbeek has been a partner since the establishment of Liberation Route Europe. They are only one of many partnerships. For example, Liberation Route requests attention for the Sunset March in Nijmegen and a close connection has been established with Fletcher Hotels.

Since 2016, it is possible to get a preview of the Liberation Route in Gelderland in Virtual Reality. On the website www.lre-thetour.nl you can download this free application and find an explanation on how to use it. This app will take you on a virtual journey along Arnhem, Nijmegen and the drop zone of the Allies on the Ginkelse Heide.

For a full overview, visit www.liberationroute.com. Or download the free Liberation Route Europe app.

Liberation Tour



In 2013, I, Bert Eikelenboom, started the company Liberation Tour. The tour you are going to enjoy is not only great fun, but it is also very informative. As an Accredited Guide (no: 79) from the Guild of Battlefield Guides I completely endorse the motto of the guild; 'Investigate, Develop and Improve the Understanding and Implementation of Battlefield Guidance'. With this tour I take you back to the last war year where Groesbeek was hit so hard.

During the tour with an Authentic World War 2 vehicle, you will drive past the landing fields operated by General Gavin and his men during Operation Market Garden. You will be sitting on the couches of a replica WACO, you will see concrete bombs and monuments and find out the reason why the Canadian Ere

Cemetery was built in Groesbeek. Finally you will look out over the viewpoint used by General Horrocks during Veritable which was the start of the liberation of the Netherlands.

The movements of the Dodge, the engine's smell, the songs of the war, the soundtrack and original video footage will guarantee you to have a complete experience and will give a good impression of the fierce battle that has taken place. The impact on the population will also be clear during the tour.

I look forward to your arrival!

Grenzland-Draisine



The Grenzland-Draisine is a unique cross-border experience on the old railway to freedom between Groesbeek and Kleve.

In the year of 1842 Karl Drais invented a vehicle on rails with mechanical foot drive, which is later called 'Draisine' or in English 'cycling'. Nowadays, recreators between Kleve, Kranenburg and Groesbeek can roll over the old railway line by lorry, just like on a bicycle. Steering is not necessary, so you can enjoy the beautiful landscape of the region as you go. Discover with the 'bike lorry' for 4 people or a 'club lorry' for 14 people the German-Dutch border region from a completely different perspective.

The cross-border lorry trip is about 5.5 km long and runs between Groesbeek and Kranenburg. You reach the German border, almost unnoticed, after about 2.5 km. The journey continues through the characteristic landscape of the Niederrhein region. Enjoy, while crossing the border the unique view over the German-Dutch border region. Discover the historical events surrounding Operation Market Garden, the evacuation of the Kranenburg inhabitants in October 1944 and the flood areas of the village in February 1945.

Freedom Museum



Story of War and Freedom without Borders

The Freedom Museum is located in the beautiful green and hilly landscape of Groesbeek. The museum is close to Germany and right in the area of two of the most important operations on the Western Front during WW2: Market Garden and Veritable. There is never one story. A multifaceted image of the Second World War is created through various perspectives, in the context of the history of the 20th century and current events. It is a tourist attraction for young and old, from home and abroad.

The visitors experience the fascinating Story of War and Freedom without Borders in both the Netherlands and Germany, Europe and beyond. The visitor is challenged to think critically about freedom then and now, full of experiences, interactivity and museum masterpieces. The sustainable building itself, the 12-meter high Dome, is also an attraction and has a strong resemblance to an enormous parachute. From the terrace you have a panoramic view of the historic landscape.

Gilde Nijmegen



Like confetti falling from the heaven. That is what it looked like when a thousands of paratroopers were dropped from numerous airplanes over the fields of the village of Groesbeek.

Three attacks from the East and South didn't succeed. Many thousands of Allied solders lost their lives during this operation. On German side there were as many casualties to be accounted for.

On September 20th the Allied soldiers decided to cross the river to attack the German soldiers as well from the South- as from the North at the same time. An historical heroic action. In 26 canvas boats they crossed the river. 48 soldiers didn't make the crossing.

The walk goes along the places where the fighting took place and shows you the remaining buildings and other places, including a visit of a real German bunker. In two hours you can hear and see what happened in this part of the country and how the citizens had to survive all of this.

Let us guide you!

Sunset March



Photo: Jaleesa Derksen



Photo: Maaike van Helmond



Photo: Jaleesa Derksen



Photo: Jaleesa Derksen



The Sunset March is a tribute to the Allied soldiers who fought for the liberation of the Netherlands. A new bridge, 'the Crossing' ['De Oversteek'], was recently built in Nijmegen, and has already been awarded several prizes for its architecture and construction. The Crossing has been erected very close to the site where soldiers of the US 82nd Airborne Division crossed the River Waal on September 20, 1944. The Waal Crossing, which this action is known as, cost 48 soldiers their lives.

The bridge is lit by a special light installation. Along the bridge are 48 pairs of street lights, Lights Crossing, in commemoration of those who lost their lives. At twilight, the streetlights are illuminated one pair at a time, at the pace of a slow march.

The Sunset March is performed every evening by a veteran, starting when the first pair of lights are being lit, then continuing at the pace at which the lights are illuminated. This tribute is gaining in popularity and these veterans are often joined by interested members of the public.

Join the Sunset March to commemorate those who made the ultimate sacrifice for OUR freedom.

Come and walk with us!

LIBERATION EXAMPLE ARRANGEMENT



Foto: Jalleesa Derksen

2-DAY LIBERATION PACKAGE BASIC

- 1 overnight including half board
- 1 three course meal
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

2-DAY LIBERATION PACKAGE ROYAL

- 1 overnight including half board
- 1 three course meal
- Liberation Tour
- Draisine Groesbeek-Kranenburg
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

3-DAY LIBERATION PACKAGE BASIC

- 2 overnights including half board
- 2 three course meal
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

3-DAY LIBERATION PACKAGE ROYAL

- 2 overnights including half board
- 2 three course meal
- Liberation Tour
- Draisine Groesbeek-Kranenburg
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

3 Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort***



In one of the greenest villages of the Netherlands, Gelderland Ooij, you will find 3-star Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort. Ooij is located in a nature reservation with major cities in the area, such as Nijmegen and Kranenburg (Germany). With the combination of nature and urban life, this hotel has an ideal location for an unforgettable stay.

Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort is a cozy hotel where you can relax and enjoy the facilities the hotel has to offer. Dine in its à la carte restaurant or on its terrace at sunny weather. Spend a few moments on the hotel's rooftop terrace, which offers a magnificent view of the surroundings.

The Ooijpolder plays a modest but horrifying part in the Second World War. After conquering the Nijmegen bridge over the Waal/river by the Allies in September 1944, a German unit - mainly aged 16-17 year old - withdrew in the Ooijpolder. A horrible trench war arose near the Thornsche mill. The Germans blew up the dike in January 1945 to submerge the area. One month later however their resistance was broken. Due to low water levels in spring, dozens of German bodies appeared. To this day on rumours continue that at least one hundred soldiers are still buried in the pastures.

One week after the liberation of Nijmegen, a last war raid took place in the Ooijpolder. A German bomber was hit by the Allied Liberation Army. In his attempt to reach his home base in Germany, the pilot dropped his bomb load over the Ooijpolder. A local cafe was completely destroyed and 25 people lost their lives. A monument to commemorate this tragedy is within walking distance of the hotel.

Facilities

- 43 spacious threshold-free hotel rooms
- Attractive à la carte restaurant
- Cozy outdoor seating area
- Welcoming lounge with bar
- Near nature reserve Millingerwaard and the German border
- Entire hotel suitable for the disabled
- Free Wi-Fi and parking

2 Fletcher Parkhotel Val Monte****



In the village of Berg en Dal, near the bustling city of Nijmegen and close to the German city of Kranenburg, you will find Fletcher Parkhotel Val Monte. It is surrounded by hills, forests and has a magnificent view over the Ooijpolders nature reserve in Gelderland. Our 4-star hotel offers numerous facilities to make your stay a relaxing one. Enjoy our à la carte restaurant, bar, brasserie, terrace and large garden. Looking for ultimate relaxation? Take a dip in our indoor pool and then visit our beauty and massage parlour. Or if you would prefer, walk down to our recreation room and try a game of pool, snooker, table tennis and table football.

Until 17th September 1944 the van Aalst family, the inhabitants of the former Villa Val Monte, didn't notice much of the war. On this day, the beginning of Operation Market Garden, the allies dropped thousands of parachutists over Groesbeek. That same day they managed to reach Val Monte. After eighteen days they descended to the village of Beek, but because of the strong German opposition they soon returned. The inhabitants of Val Monte helped the injured soldiers carry their equipment. Due to heavy grenade fire in November 1944, the village of Berg and Dal was evacuated. When the van Aalst family returned to acquire some of their belongings, it turned out the Allied soldiers were stationed in Val Monte. They made a lot of havoc: all the windows were broken, small tanks were parked in the orangery and the furniture was partly burned and thrown out of the window.

In May 1945, a section of the mining service took over in Val Monte. Lieutenant P. Wertheim set up the salon in Val Monte as a demonstration room, where new employees learned how to work safely. Because third parties could take a closer look, the legend arose that Val Monte was housing a mining museum.

On 5th December 1946, Val Monte got a new purpose when the Van Vliet family established Parkhotel Val Monte. Since that period, the hotel has grown to the hotel it is now. However, one can still find a large piece of history in the authentic details in the property there.

Facilities

- 126 comfortable hotel rooms
- Pleasant à la carte restaurant
- Friendly bar and terrace
- Sauna and hamam
- Rural location near Nijmegen and the German border
- Indoor swimming pool
- Beauty and massage salon
- Recreation room with pool/billiards, table tennis and fozzball
- Panoramic view of Ooijpolders from the terrace
- Free Wi-Fi and parking
- Wheelchair accessible

1 Fletcher Hotel-Restaurant Erica****



Fletcher Hotel-Restaurant Erica can be found right in the centre of the woods in Gelderland. We are located in the village of Berg en Dal, just a few kilometres from Nijmegen, the oldest city of the Netherlands, and the German city of Kranenburg. The surrounding area has more to offer than you might expect at first glance.

The hotel, originally a manor, has 60 traditional rooms in which you can completely unwind. There is a bar and an excellent à la carte restaurant in which you can sample local food and drinks. Looking for ultimate relaxation? Take a dip in our indoor pool or let yourself go completely in the comforting warmth of our sauna. Do you prefer more active pursuits? The nearby tennis court is available for your own leisure.

Fletcher Hotel-Restaurant Erica has a special connection with the WWII history. In front of the entrance you will find a listening spot. This listening spot has been realized due to the input of Hotel Manager Marcel Hoogenboom, whose grandfather participated in the Dutch resistance group 'van Beest' in Middelburg. In the beginning of August 1942 his grandfather was betrayed by his own neighbour. This resulted in his transportation and him staying in several concentration camps. He lived to experience the liberation, but unfortunately died before he got to come home.

His grandson Marcel Hoogenboom honours the work of his grandfather by committing himself to the Liberation Route. On request, a personal tour is available.

Facilities

- 60 quiet hotel rooms
- Cozy à la carte restaurant
- Rural location near Nijmegen and the German border
- Indoor swimming pool and sauna
- Bar and lounge with pool/billiard table
- Several outdoor seating areas and playground
- Free Wi-Fi and parking
- Wheelchair accessible



Leendert Hoogenboom

Index

- 04| Fletcher Hotel-Restaurant Erica
- 06| Fletcher Parkhotel Val Monte
- 08| Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort
- 10| Liberation Example Arrangement
- 12| Sunset March
- 14| Gilde Nijmegen
- 16| Freedom Museum
- 18| Grenzland-Draisine
- 20| Liberation Tour
- 22| Liberation Route Europe
- 24| German War Cemetery Ysselsteyn
- 25| Liberation Museum Zeeland
- 26| Walking in Freedom Foundation
- 27| Airborne Museum Hartenstein
- 28| Exodus
- 30| Groesbeek Airborne Friends Foundation



Introduction



Nijmegen, the oldest city in the Netherlands, is known for its beautiful nature with hills and forests. However it is also one of the heaviest damaged cities during the Second World War. No wonder the history of WWII in this region is still very alive.

The collaboration between Fletcher Hotels, the Freedom Museum, Gilde Nijmegen, Sunset March, Grenzland-Draisine and Liberation Tour let you experience the impressive history in a unique and cross-border way. Every location or activity has its own story which we like to share with you. Will you be visiting the highlights in the region with our basic package or opt for an extensive experience with the royal package? The choice is yours!



FLETCHER HOTELS



Liberation
ROUTE
EUROPE



For more information mail to groups@fletcher.nl